

EEN CURSUS IN WONDEREN

JAARGROEP DE CURSUS IN PRAKTIJK

THEMA

Het werkelijke alternatief

Het werkelijke alternatief dat *Een cursus in wonderen* aanreikt, is de enige keuze die iedereen ooit kan maken. En dat is de keuze om de weg naar God te nemen in plaats van alle mogelijke doodlopende wegen die het ego aanreikt, die helemaal nergens naartoe leiden. Dat betekent dus dat aan iedere Cursusstudent gevraagd wordt om in feite zo spoedig mogelijk zijn of haar keuze definitief te maken, en te kiezen voor God. Dat behelst dat je al je tijd in wezen hieraan wilt besteden, in plaats van aan de doodlopende egowegen die alleen in kringetjes ronddraaien.

CITATEN

“Hij wiens functie verlossing is [de Heilige Geest], zal verlossen. *Hoe* Hij dit zal doen, gaat jouw begrip te boven, maar *wanneer* moet jouw keuze zijn. Want jij hebt de tijd gemaakt, en jij kunt de tijd bevelen. Je bent evenmin een slaaf van de tijd als van de wereld die jij hebt gemaakt” (T22.II.8:5-8).

“De wegen die deze wereld te bieden heeft lijken zeer groot in aantal, maar de tijd zal stellig komen dat ieder gaat zien hoezeer ze op elkaar lijken. Mensen zijn gestorven toen ze dit ontdekten, omdat ze geen andere weg zagen dan de paden die de wereld biedt. En toen ze inzagen dat die nergens heenleidden, verloren ze hun hoop. En toch was dit het moment waarop zij hun grootste les hadden kunnen leren. Ieder moet dit punt bereiken, en eraan voorbijgaan” (T31.IV.3:3-7).

“Ga niet langer op zoek naar hoop waar er geen is. Versnel nu je leerproces, en zie in dat je alleen maar tijd verspilt als je niet voorbijgaat aan wat je al geleerd hebt naar wat er nog te leren valt” (T31.IV.4:6,7).

“Deze cursus poogt niet méér te onderwijzen dan dat de macht om te beslissen niet kan liggen in het kiezen van verschillende vormen van wat nog steeds dezelfde illusie en dezelfde vergissing is” (T31.IV.8:3).

LEESTIPS

T22 IV De splitsing van de weg (Tekstboek p. 489)

T31.IV Het werkelijke alternatief (Tekstboek p.673)

OEFENING

Op basis van werkboekles 138:

De Hemel is de beslissing die ik moet nemen

Ga rustig zitten, sluit je ogen en ontspan. Vraag hulp aan je innerlijke leraar, Jezus of de Heilige Geest.

Laat deze woorden uit de werkboekles bij je binnenkomen.

Je dient eraan herinnerd te worden dat jij denkt het hoofd te moeten bieden aan duizenden keuzes, terwijl er in werkelijkheid maar één te maken valt. En zelfs die lijkt alleen maar een keuze. Breng jezelf niet in de war met alle twijfels die ontelbare beslissingen teweeg zouden brengen. Je neemt er maar één. En wanneer die ene is genomen, zul je merken dat het helemaal geen keuze was. Want waarheid is waar, en niets anders is waar. Zo beginnen we vandaag met het overwegen van de keuze, tot het maken waarvan de tijd als hulpmiddel werd gemaakt.

Neem nu even tijd om voor jezelf te overwegen of je er nú voor kiezen wilt om de weg naar God te nemen, in plaats van alle doodlopende wegen die het ego aanreikt.

...

Als dat zo is, neem die beslissing dan met deze woorden:

De Hemel is de beslissing die ik moet nemen. Ik neem die nu, en zal niet van gedachten veranderen, want het is het enige wat ik verlang.

Wees even stil en word je gewaar wat er in je gebeurt....

....

Daarna sluit je de meditatie af.

Je kunt de oefening gebruiken, elke keer dat je onvrede, verwarring of vermoeidheid voelt. Herinner je dat je voor de Hemel en voor de weg naar God gekozen hebt, en laat je hierop zachtjes verder leiden.