

EEN CURSUS IN WONDEREN

JAARGROEP DE CURSUS IN PRAKTIJK

THEMA

Verzoening

De Verzoening is het basisprincipe van *Een cursus in wonderen* en behelst dat elk schijnbaar afgescheiden deel van de Zoon van God zich voor zichzelf gaat realiseren dat de afscheiding niet echt kan zijn en nooit heeft plaatsgevonden. Wanneer het gehele Zoonschap tot die terechte conclusie is gekomen, kan de eenheid van Christus hersteld worden. De Verzoening wordt gedeeld in die zin dat ieder voor zichzelf die tegen het ego kiest daarin een zeer belangrijke geheugensteun wordt voor de anderen om diezelfde keuze te maken.

CITATEN

“Het volle besef van de Verzoening is dan ook het inzicht dat *de afscheiding nooit heeft plaatsgevonden*. Het ego kan hierover niet zegevieren omdat het de uitdrukkelijke vaststelling is dat het ego nooit heeft plaatsgevonden” (T6.II10.7,8).

“Je hebt in de Verzoening een rol te spelen, maar het plan van de Verzoening gaat jou te boven. Je begrijpt niet hoe jij aan vergissingen voorbij kunt zien, anders zou jij ze niet maken. ... De Verzoening is een les in met elkaar delen, die jou gegeven wordt omdat *jij bent vergeten hoe je dat doet*. De Heilige Geest herinnert jou slechts aan het natuurlijke gebruik van je vermogens” (T9.IV.2:1,2, 3:1,2).

“De Verzoening is niet de prijs voor jouw heilheid, maar het is *wel* de prijs voor je gewaarzijn van je heilheid. ... Toch moet jij erin investeren, niet met geld, maar met geest. Want geest is wil, en wil is de ‘prijs’ van het Koninkrijk. Jouw erfgoed wacht slechts op het inzicht dat jij verlost bent” (T12.IV.7:1,3-5).

“De Verzoening vergt je totale inzet” (T2.II.7:1).

“*De enige verantwoordelijkheid van de wonderdoener is de Verzoening voor zichzelf te aanvaarden*” (T2.V.5:1).

LEESTIPS

T1.III. Verzoening en wonderen (Tekstboek p. 8)

T9.IV. Het vergevingsplan van de Heilige Geest (Tekstboek, p. 172)

OEFENING

Op basis van werkboekles 164:

Nu zijn we één met Hem die onze Oorsprong is.

Ga rustig zitten, en ontspan. Vraag hulp aan je innerlijke Leraar, Jezus of de Heilige Geest. Lees onderstaande tekst rustig door en sluit dan je ogen.

Nu zijn we één met Hem die onze Oorsprong is.

Dit is de dag waarop vruchteloze indeelingen als een gordijn uiteengaan om te openbaren wat erachter ligt. Nu wordt wat daar werkelijk is, zichtbaar gemaakt, terwijl alle schaduwen die dit schenen te verbergen eenvoudigweg verzinken.

Open het gordijn door eenvoudig alles los te laten wat je meent te wensen. Leg je futiele schatten weg, en laat een schone en open ruimte achter in jouw denkkeest waar Christus komen kan om jou de schat van verlossing te schenken. Hij heeft jouw hoogst heilige denkkeest nodig om de wereld te verlossen. Is dit doel niet waard het jouwe te zijn? Is de visie van Christus niet waard vóór alle onbevredigende doelen van de wereld te worden gezocht?

Verzink in stilte waarbij je je één weet met je Bron, met Hem die onze Oorsprong is...

Na een tijdje sluit je de meditatie af.