

EEN CURSUS IN WONDEREN

JAARGROEP DE CURSUS IN PRAKTIJK

THEMA

De wereld

De wereld is in de Cursus altijd alleen maar een gevolg van de keuze voor afscheiding, dus het ego, in de denkkeest van de Zoon van God. Als gevolg van de afscheidingsgedachte projecteert hij beelden, vormen, verschijnselen en lichamen en dat is de denkbeeldige wereld waarin hijzelf vervolgens meent te leven. Hoewel het ego de wereld heeft gemaakt (en God dus beslist niet de wereld geschapen heeft), gebruikt de Heilige Geest deze als klaslokaal voor het leren van vergevingslessen. Dat houdt in dat je je disidentificeert of losmaakt van alle beelden die de wereld lijken te vormen, en zo uiteindelijk ontwaakt tot je eigen werkelijkheid als geest en als Schepping van God. De volkomen vergeven wereld, waarin in alles de weerspiegeling van liefde en onschuld wordt gezien, wordt in de Cursus ook wel de werkelijke wereld genoemd.

CITATEN

“De wereld op zichzelf is niets. Jouw denkkeest moet er betekenis aan geven. En wat jij erin aanschouwt zijn jouw wensen, die je ten tonele hebt gevoerd zodat jij ernaar kunt kijken en kunt denken dat ze werkelijk zijn. Misschien denk je dat jij de wereld niet hebt gemaakt, maar met tegenzin bent gekomen naar wat al was gemaakt en beslist niet stond te wachten tot jouw gedachten er betekenis aan gaven. Maar feitelijk heb je toen je kwam, precies gevonden wat je zocht” (WdI.132.4).

“Je kunt niet naar de wereld kijken en God kennen. Slechts een van beide is waar” (T8.VI.2:2,3).

“Het ego heeft de wereld gemaakt zoals het die waarneemt, maar de Heilige Geest, die herinterpreteert wat het ego gemaakt heeft, ziet de wereld als een leermiddel om jou thuis te brengen” (T5. III.11:1)

“Vergeet niet dat de genezing van Gods Zoon het enige is waartoe de wereld dient. Dat is de enige bedoeling die de Heilige Geest erin ziet, en dus de enige die ze heeft” (T24.VI.4:1,2).

“Je zult eerst dromen van vrede, en er vervolgens toe ontwaken. Je eerste ruil van wat je hebt gemaakt voor wat jij wit, is het inruilen van nachtmerries voor de gelukkige dromen van liefde. ... de dromen van liefde leiden tot kennis. ... Liefde wacht op een welkom, niet op de tijd, en de werkelijke wereld is niets anders dan jouw welkom van wat altijd al was” (T13.VII.9:1,2,5,7).

LEESTIPS

T18.I. De substituuwwerkelijkheid (Tekstboek p.380)

T25.III.Waarneming en keuze (Tekstboek p. 538)

OEFENING

Op basis van werkboekles 128:

De wereld die ik zie bevat niets wat ik verlang

Ga rustig zitten, lees de instructie, sluit je ogen en ontspan. Vraag hulp aan je innerlijke Leraar, Jezus of de Heilige Geest.

Neem nu even de tijd om in gedachten te kijken naar 'de wereld'. Kijk naar de zaken die in de wereld waardevol worden gevonden, en waar je misschien zelf ook waarde aan hebt gehecht. Laat een aantal van deze dingen kort passeren zonder er te lang bij te blijven stilstaan. Probeer van elk in te zien dat ze voor jou geen enkele waarde bevatten.

....

Probeer nu je denkkeest een tijdje boven de wereld te laten uitstijgen. Maak de ketenen los waarmee hij aan de wereld vastzit, en geef hem zijn vrijheid het niveau te zoeken waar hij zich thuis voelt. Gebruik deze woorden uit de les: "Maak slechts zijn vleugels vrij en hij zal vol zelfvertrouwen en in vreugde vliegen, om zich te verenigen met zijn heilig doel. Laat hem rusten in zijn Schepper, om daar in gezondheid, in vrijheid en in liefde te worden hersteld." Blijf een tijdje in stilte...

....

Daarna sluit je de meditatie af.