

EEN CURSUS IN WONDEREN

JAARGROEP DE CURSUS IN PRAKTIJK

THEMA

Ideeën verlaten hun bron niet

Dit thema staat centraal in het denksysteem van de Cursus: Ideeën (gedachten) verlaten nooit hun bron: de denkkeest die ze heeft gedacht. Ofwel: oorzaak en gevolg kunnen nooit van elkaar gescheiden worden. Dit geldt zowel voor de werkelijkheid als voor de droom.

Werkelijkheid: wij zijn een Gedachte in de Denkkeest van God en hebben onze Bron nooit verlaten. Christus is één met God. Afscheiding is onmogelijk. Dit is het Verzoeningsprincipe.

Droom/afgescheiden denkkeest: de wereld van lichamen en vormen is een illusie: dit zijn projecties van gedachten die ín onze denkkeest zijn. Alles bevindt zich altijd in de denkkeest, daarbuiten is er niets. Dat betekent:

- o/jg/ego: Schuld buiten je zien door projectie vermeerdert de schuld in je denkkeest.
- jgd/HG: Vergeving: Christus/Gods Liefde in anderen zien versterkt het gewaarzijn van Christus/Gods Liefde in jezelf.

CITATEN

Zoals we reeds hebben benadrukt begint ieder idee in de denkkeest van de denker. Daarom is wat zich vanuit de denkkeest uitbreidt daarin nog steeds aanwezig, en vanuit *wat* hij uitbreidt kent hij zichzelf (T6.III.1:1-2)

Laten we eens nagaan wat de dwaling is, zodat ze kan worden gecorrigeerd in plaats van beschermd. Zonde is het geloof dat aanval [idee van aanval op God, op onszelf en op elkaar] kan worden geprojecteerd buiten de denkkeest waar dat geloof ontstond. Hier wordt de vaste overtuiging dat ideeën hun bron kunnen verlaten werkelijkheid en betekenis verleend. En uit die dwaling komt de wereld van zonde en offers voort (T26.VII.12.1-4).

Oorzaak en gevolg zijn één, niet gescheiden. God wil dat jij leert wat altijd waar is geweest: dat Hij jou geschapen heeft als deel van Hem, en dat dit nog steeds waar moet zijn omdat ideeën hun bron niet verlaten (T26.VII.13.1-2).

Jij denkt met de denkkeest van God. Zodoende deel jij jouw gedachten met Hem, zoals Hij de Zijne deelt met jou. Het zijn dezelfde gedachten, omdat ze door dezelfde Denkkeest worden gedacht. ... En de gedachten die jij denkt met de Denkkeest van God verlaten jouw denkkeest niet, want gedachten verlaten niet hun bron. Daarom zijn jouw gedachten in de Denkkeest van God, evenals jij. Ze zijn eveneens in jouw denkkeest, waar Hij is (WdI.45.2:1-3,5-7).

Er is geen wereld los van wat jij wenst, en hierin ligt jouw uiteindelijke bevrijding. Verander slechts je denken over wat je wilt zien en heel de wereld zal onvermijdelijk in overeenstemming hiermee veranderen. Ideeën verlaten hun bron niet. ... Het is geen trots die jou zegt dat jij de wereld die je ziet, gemaakt hebt, en dat ze verandert als jij je denken verandert (WdI.132.5:1-3,5)

LEESTIPS

T6.III Het afzien van alle aanval.

T26.VII De wetten van genezing.

WdI.132 Ik bevrijd de wereld van al wat ik haar heb toegedacht.

OEFENING

Op basis van werkboekles 132:

Ik bevrijd de wereld van al wat ik haar heb toegedacht.

Ga rustig zitten en ontspan. Vraag hulp aan je innerlijke Leraar, Jezus of de Heilige Geest. Mediteer op de volgende tekst:

Vandaag is ons doel de wereld te bevrijden van alle loze gedachten die we ooit over haar en over alle levende wezens die wij daarin zien, hebben gehad. Ze kunnen er niet zijn. Evenmin als wij. Want wij verblijven, samen met hen, in de woning die onze Vader voor ons heeft gereedgemaakt. En wij, die zijn zoals Hij ons geschapen heeft, willen de wereld vandaag van elk van onze illusies losmaken, opdat wij vrij zullen zijn.

Zeg dan in jezelf:

Ik, die blijf zoals God mij geschapen heeft, wil de wereld bevrijden van al wat ik haar heb toegedacht. Want ik ben werkelijkheid omdat de wereld dat niet is, en ik wil mijn eigen werkelijkheid kennen.

Sluit dan je ogen en rust alleen maar, alert, maar zonder inspanning, en laat in stilte je denken zo worden veranderd dat de wereld wordt bevrijd, samen met jou.

Na een tijdje sluit je de meditatie af.