

EEN CURSUS IN WONDEREN

OEFEN-STUDIEGROEP

THEMA

Afzonderlijke belangen of gezamenlijk belang

Het ego ziet altijd afzonderlijke belangen. Onze belangen lijken met elkaar in conflict. Het ego redeneert dat als de een wint, de ander wel moet verliezen. Er wordt altijd van iemand een offer gevraagd. De metafysische basis hiervan is de (denkbeeldige) afscheiding van God: wij (als afgescheiden ego) hebben ‘gewonnen’ van God. We moesten God ‘offeren’ om een individueel bestaan te verkrijgen. Dit principe wordt weerspiegeld in onze relaties in de wereld.

De Heilige Geest corrigeert deze zienswijze. Hij ziet altijd maar één gezamenlijk belang van iedereen: verlossing. Dat betekent in praktijk dat we elkaars onschuld en onze eenheid met elkaar herkennen (vergeving). Ons gezamenlijke belang zien weerspiegelt onze werkelijke eenheid als Zoon van God.

CITATEN

Ego's verbinden zich wel met elkaar in een tijdelijke loyaliteit, maar altijd met het oog op wat elk *afzonderlijk* krijgen kan. De Heilige Geest communiceert alleen wat ieder aan allen kan geven. Hij neemt nooit iets terug, omdat Hij wil dat jij het houdt. Daarom begint Zijn onderricht met deze les: *Wil je hebben, geef alles aan allen*. Dit is een allereerste stap, en de enige die je zelf moet zetten (T6.V.A.5:9-13, 6:1).

Omdat Gods gelijke Zonen alles hebben, kunnen ze niet met elkaar wedijveren. Maar als ze ook maar één van hun broeders als iets anders dan hun volmaakte gelijke zien, is het idee van wedijver hun denkgeest binnengeslopen. Onderschat niet hoe noodzakelijk het voor jou is waakzaam te zijn *tegen* dit idee, want al je conflicten vloeien daaruit voort. Dit is het geloof dat conflicterende belangen mogelijk zijn, en daardoor heb je het onmogelijke voor waar aangenomen. Is dat wat anders dan te zeggen dat jij jezelf als onwerkelijk ziet? (T7.III.3:3-7)

Heel de overtuiging dat iemand verlies lijdt weerspiegelt slechts de onderliggende stelling dat God krankzinnig moet zijn. Want in deze wereld lijkt het dat iemand wint *omdat* een ander verliest. Als dit waar was, zou God inderdaad waanzinnig zijn! Maar wat is deze overtuiging anders dan een vorm van de fundamentele stelling: ‘Zonde is werkelijk en regeert de wereld’? Voor elk beetje winst dient iemand verlies te lijden en met gepaste munt in bloed en lijden te betalen. Want anders zou het kwaad zegevieren, en vernietiging de totaalprijs zijn van elke denkbare winst. Jij die gelooft dat God krankzinnig is, kijk hier zorgvuldig naar, en zie in dat óf God óf dit waanzin moet zijn, maar beslist niet allebei (T25.VII.11).

Verlossing is de wedergeboorte van het idee dat niemand kan verliezen, wil iemand winnen. En *iedereen* moet wel winnen, wil wie dan ook een winnaar zijn. Hier wordt wijsheid hersteld. (T25.VII.12.1-3)

LEESTIPS

T25.VII De rots der verlossing
H.1 Wie zijn Gods leraren?

OEFENING

Op basis van werkboekjes 24 en 55 (herh.):

Ik zie niet wat mijn hoogste belang is.

Ga rustig zitten, ontspan en sluit je ogen. Vraag hulp aan je innerlijke leraar bij deze oefening en neem je voor om eerlijk te zijn in het kijken naar je gedachten.

Neem nu een onopgeloste kwestie die speelt in je leven en waarover je je bezorgd voelt. Het gaat erom dat je voor jezelf blootlegt wat de door jouw gewenste uitkomst(en) zijn van deze zaak. Doorzoek je denkgeest een tijdje op de doelen die je in gedachten hebt als onderdeel van deze uitkomst. Waarschijnlijk merk je dat het om verschillende doelen gaat, dat ze met elkaar in conflict zijn, dat ze niet reëel zijn en dat je geen eenduidige uitkomst in gedachten hebt. Neem hier even de tijd voor, in ongeveer de volgende vorm:

Met betrekking tot deze situatie zou ik graag willen dat ... gebeurt en dat ... gebeurt.

Probeer vervolgens, wanneer je al je doelen onder ogen hebt gezien, je te realiseren dat je niet echt weet wat je hoogste belang is in deze situatie, en zeg:

Ik ben bereid de Gids te volgen die God mij gegeven heeft om te ontdekken wat werkelijk mijn hoogste belang is.

Wees even stil, en ervaar wat er gebeurt wanneer je jouw doelen uit handen geeft en vertrouwt op de leiding van de Heilige Geest in deze situatie.

Sluit de oefening af.

Herhaal deze indien nodig regelmatig met dezelfde kwestie of een andere. Neem waar hoe de situatie zich ontwikkelt o.l.v. de Heilige Geest. Kijk wat dat met jón doet? Keert jouw vrede terug als je stopt met jouw 'eigenbelang' na te streven? Realiseer je ook dat Zijn oplossingen altijd in ieders hoogste belang zijn.